

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ

Ο **Θοδωρής Σκριβάνος** αναζητεί τα μυστικά του χειρουργού-ανδρολόγου **Βασίλη Πουλάκη**



Η ουρολογία είναι μια ειδικότητα των καλλιτεχνών. Περίεργο ακούγεται, αλλά πρέπει να πιάνουν τα χέρια σου, να έχεις την καλύτερη δυνατή τεχνική. Στην Ελλάδα είναι παρεξηγημένη ειδικότητα. Θεωρείται πιο «βρώμικη» ή ότι σχετίζεται μόνο με ηλικιωμένους ασθενείς.

Παλιά, όταν ήμουν φοιτητής στην Ιατρική Θεσσαλονίκης, άκουγα τους χειρουργούς να λένε «μεγάλη τομή, μεγάλος χειρουργός». Έκαναν τόσο λάθος. Αρκετά χρόνια μετά, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μπορούμε να αποφύγουμε τις μεγάλες αιματηρές τομές και να προσφέρουμε τα ίδια αποτελέσματα. Ειδικεύομαι στη ρομποτική ουρολογία, που είναι η εξέλιξη της λαπαροσκοπικής επέμβασης. Όταν ο ασθενής μου δεν πονάει, δεν αιμορραγεί και την επόμενη ημέρα πηγαίνει σπίτι του, πείθομαι ότι αυτό που κάνω είναι το σωστό.

Το ρομπότ είναι προέκταση των χεριών μου. Το χειρίζομαι από ειδική κονσόλα με χειριστήρια και πετάλια. Εισάγουμε στην κοιλιά δύο μικρά ρομποτικά «χεράκια» που έχουν την ελευθερία κινήσεων του ανθρώπινου καρπού. Μέσα από μια οθόνη έχουμε τρισδιάστατη εικόνα, οπότε κάνουμε τη δουλειά μας με μεγαλύτερη ακρίβεια και απόδοση. Αλλά χρειάζονται πολλές «ώρες πτήσης» για να μπορεί κανείς να χειριστεί αυτό το εργαλείο με αποτελεσματικότητα.

Αφαιρώντας τον προστάτη, ο άνδρας θεωρεί ότι πλήττεται ο ανδρισμός του. Όταν η κακοήθεια ανιχνεύεται σε αρχικό στάδιο μπορεί να ιαθεί τελείως. Την ίδια στιγμή φροντίζουμε να διαφυλάξουμε την ποιότητα ζωής: Να διατηρήσουμε την εγκράτεια των ούρων και τη στυτική λειτουργία. Δεν μπορείς να τα ξεριζώσεις όλα. Τα νεύρα της στύσης είναι λεπτά σαν τριχίς, αλλά μέσα από την οθόνη τα διακρίνω μεγεθυμένα σαν τριχίς. Υπάρχουν και περιπτώσεις που θα πρέπει να θυσιάσουμε τα νεύρα για να σώσουμε τη ζωή. Το μεγάλο στοίχημα είναι να βρούμε έγκαιρα την κακοήθεια, με τακτικούς προληπτικούς ελέγχους που οφείλει να κάνει κάθε άνδρας μετά τα 40, γιατί η ασθένεια είναι ύπουλη και δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Ο άνδρας είναι πιο φοβητσιάρης από τη γυναίκα. Φοβάται τα κακά μαντάτα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πηγαίνει συχνά στον γιατρό. Λίγοι επισκέπτονται για προληπτικούς λόγους τον ουρολόγο. Πολλές φορές πρέπει να χτυπήσει πρώτα το καμπανάκι. Μετά την επέμβαση, ο άνδρας θέλει να επανέλθει γρήγορα στη φυσιολογική ζωή. Με τη διαφορά ότι δεν θα έχει προστάτη, θα είναι «απροστάτευτος», που λέμε και στη δουλειά. ●